



Ziek

Verlangenen

ZiekVerlangen

“We all get addicted to something that takes away the pain”

***‘Zonder hond maar met riempje
Kom ik boven, thuis.***

***Ik had mijn tanden nog niet eens gepoetst
Wat is het stil in huis.
Ik ga even langs de slijter.
Van de wereld af.”***

Ik wil uit mijn lijf / Niet voelen / Een glas pakken hoeft niet / Ik zet de fles meteen aan mijn mond. Anke Heesbeen vertelt het verhaal over haar alcoholverslaving zonder censuur.

ZiekVerlangen is een theatervoorstelling die gaat over verslaving in de breedste zin van het woord. Over het onvermogen die verslaving de baas te worden. Over de eenzaamheid die dat onvermogen teweeg brengt.

Aanbeveling

“Met theater vertel je verhalen en die verhalen maken duidelijk hoe iemands leven eruit kan zien.”

Cor Verbrugge - Wetenschappelijk medewerker Novadic Kentron